

Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ.Ευγένιε,
Αιδεσιμότατοι, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι
εκπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού, Αγαπητοί
συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αγαπητοί
φίλοι.

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε ταραγμένους και
χαλεπούς καιρούς. Βιώνουμε σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο μια σειρά αλληπάλληλων κρίσεων που δεν
μας επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον.
Παρόλα αυτά υπάρχουν γύρω μας και ανάμεσά μας
φωτεινές προσωπικότητες, άνθρωποι που με το έργο
τους και τη στάση ζωής τους αποδεικνύουν ότι η
ευεργεσία και η προσφορά στον συμπατριώτη, στον
συνάνθρωπο και στην κοινότητα είναι ακόμα ζωντανά
στοιχεία του πολιτισμού μας.

Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε αναμφίβολα και ο
Σόλωνας Μαλλιάρκης, την προσφορά του οποίου
στον τόπο μας τιμούμε σήμερα. Ο βίος του υπήρξε

κατά κοινή ομολογία αψεγάδιαστος επαγγελματικά, καθώς υπηρέτησε το Πολεμικό μας Ναυτικό για δεκαετίες, ενώ παράλληλα μετεκπαιδευόμενος σε αμερικανική οφθαλμολογική κλινική υπηρέτησε και την ιατρική επιστήμη.

Συγκεκριμένα, το 1952 κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μόνιμος Σημαιοφόρος Ιατρός. Στη συνέχεια προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, έπειτα σε Υποπλοίαρχο, Πλωτάρχη, Αντιπλοίαρχο, Πλοίαρχο και Αρχιπλοίαρχο, ενώ αποστρατεύθηκε το 1979 με το βαθμό του Υποναυάρχου. Βέβαια, επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία το 1982 για πάνω από ένα χρόνο ως μόνιμος εξ εφεδρείας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Πολλάκις παρασημοφορημένος, με μετάλλια και παράσημα, όπως τον Χρυσό Σταυρό του Φοίνικα, τον Χρυσό Σταυρό του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το

μετάλλιο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα και το μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ' και Β' Τάξης.

Χαρακτηριζόταν πάντα από την προθυμία προσφοράς στους γύρω του. Προσωπικότητα με πλούσιες γνώσεις, εμπειρίες, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με χαρακτήρα ακέραιο. Άνθρωπος ευαίσθητος, αλτρουιστής, φιλόπατρις, δεν θα μπορούσε να λείψει η ευεργεσία του στον τόπο καταγωγής του, τις Αρχάνες, που τόσο αγαπούσε.

Έτσι, λοιπόν, ως Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων, νιώθουμε ότι οφείλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου, η στάση του οποίου ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει πρότυπο και για τις μελλοντικές γενιές.

Η μετονομασία της πλατείας Μουρέλου σε πλατεία «Σόλωνα Μαλλιαράκη» που πραγματοποιούμε σήμερα, συνιστά τον ελάχιστο αποτεινόμενο φόρο τιμής απέναντι σε έναν

πραγματικό ευπατρίδη των καιρών μας, στον οποίο έχει ήδη αποδοθεί ο τίτλος του Επίτιμου Δημότη Αρχανών Αστερουσίων, όπως και στη σύζυγό του.

Είναι μεγάλη μου τιμή ως Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων που έχω τη δυνατότητα μέσω της σημερινής εκδήλωσης να υπενθυμίσω στην τοπική μας κοινωνία για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα έχει προσφέρει ο αείμνηστος συμπατριώτης μας.

Απεριόριστη βέβαια είναι και η εκτίμησή μας στο πρόσωπο της συζύγου του κας. Κουρούνη – Μαλλιάρáκη, η οποία έχει αγαπήσει εξίσου τον τόπο μας και δικαίως θα μπορούσαμε να τη θεωρούμε «Αρχανιώτισσα». Να είστε **βεβαία** ότι ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων και ειδικότερα η Τοπική Κοινότητα Αρχανών θα μνημονεύει ες αεί τον εκλιπόντα σύζυγό σας.

Σας ευχαριστώ πολύ